

Voortgangsbericht nummer 23 dd 23 januari 2024

Aan alle lezers,

Belofte maakt schuld. Daarom nu weer een (voorgangs)bericht. Het woord “voortgang” staat niet voor niets tussen haakjes, want ondanks honderden uren overleg tussen betrokken personen in Nederland, Amerika, Midden- Oosten, Afrika en het Verre Oosten, en nog eens een storting van € 30.000 door de leden van de initiatiefgroep, want het geld was plots snel nodig en we wilden u allen er niet meer mee lastig vallen, is er hoegenaamd geen voortgang geboekt.

We staan nog volop in de strijd, hebben er nog steeds alle vertrouwen in een goede afloop, maar begrijpen ook dat dit, gelet op de weinige informatie die we verstrekken, voor velen onder u moeilijk te bevatten is.

Dat moet beslist een ongemakkelijk gevoel opleveren bij u, want de belangen zijn groot. Daar worden we regelmatig aan herinnerd door middel van berichten over hoe welkom het toch zou zijn als dat goud en/of geld eens een keer los kwam. Vragen of we er als initiatiefgroep zelf nog wel in geloven na alle vertragingen en kennelijke teleurstellingen en opgeworpen obstakels.

Het antwoord daarop luidt ondubbelzinnig: “JA”. We zijn er nog steeds van overtuigd dat het goed kan komen. De (financiële) belangen zijn te groot in onze ogen om het te laten klappen.

Het vervelende is dat wij als initiatiefgroep werkelijk alles eraan gedaan hebben om alles goed op de rit te zetten, maar dat we nu in een fase beland zijn waarin wij wel vrij nauwkeurig kunnen volgen wat er gebeurt, maar er onverdacht weinig invloed meer op kunnen uitoefenen. We zijn afhankelijk geworden van externe factoren / personen die een paar handtekeningen moeten zetten en daar kennelijk lang over moeten nadenken of ze dat wel willen cq durven.

Dat is de stand van zaken op dit moment. Het kan overigens binnen een dag veranderen maar dan zullen we u dat wel op een passende wijze laten weten.

Het hele strafrechtproces duurt inmiddels al zo'n 5 jaren, waar het in onze ogen al binnen twee weken duidelijk had kunnen zijn dat het OM op een verkeerd spoor zit. Maar, zo heb ik me laten uitleggen, zodra het OM merkt dat ze op een verkeerd spoor zitten dan wordt dat niet erkend,

want persoonlijke carrièreperspectieven gaan dan opeens ook een rol spelen, maar worden er andere elementen bij gezocht om een grote afgang cq schadeplicht voor het OM te voorkomen. De desbetreffende OvJ was daar heel stellig over en vertelde dat dit de algehele handelwijze bij het OM betrof.

Welnu, dat verklaart mogelijk waarom het strafproces zo verschrikkelijk lang duurt. Als processen zo lang kunnen duren dan is er van rechtspraak al geen sprake meer. Stelt u zich voor dat u onschuldig zou zijn, maar ondertussen wordt uw leven al wel vijf jaren verwoest door rechtszaken te moeten voeren, dure advocaten in te huren terwijl alle vermogensbestanddelen afgepakt of in beslag genomen zijn!

Hoe kun je dat ooit vergoeden als OM als blijkt dat je het verkeerd gezien hebt? Denk je dat je het ergste al achter de rug hebt, dan blijkt opeens dat het OM in België op dit moment eenzelfde rechtszaak gaat opstarten, waarbij ze uitdrukkelijk geen gebruik willen maken van het inmiddels 14.000 pagina's tellend dossier, die het OM in Nederland al bij elkaar gesprokkeld heeft, maar gaan ze zelf van voren af aan beginnen.

In feite een heel interessante ontwikkeling. Zeker als na enkele weken al zou blijken dat het OM in België wel aan waarheidsvinding zou doen en binnen enkele weken al zou concluderen dat de huidige "tot verdachte gemaakte" personen in Nederland geen blaam treft.

Maar enfin, de strafrechtzaak houdt ons niet (meer) bezig. We zijn en blijven alleen gefocussed op het goud en hopen dat we daar op zeer afzienbare termijn op een positieve manier over kunnen berichten.

Het volgende bericht verschijnt over uiterlijk een maand.

Wens ik u allen sterkte met de zenuwen en goede dagen,

Mede namens de gehele initiatiefgroep,

Haitze